



ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ
ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Αθήνα, 10 Αυγούστου 2015

Αριθμ. Πρωτ.: 840

Προς:

Εφημερίδα «ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ»

Δημ. Φαληρέως 2

185 47 – Νέο Φάληρο

Υπόψιν κας Τ. Γεωργιοπούλου

Με το άρθρο σας στην εφημερίδα «Καθημερινή», την Πέμπτη 6 Αυγούστου 2015 (σελίδα 5) που φέρει τον τίτλο «Αλλαγές σε Παιδικούς Σταθμούς» και αφορά στην επαναφορά του βωρου των Παιδαγωγών στον ευαίσθητο χώρο της Προσχολικής Αγωγής, δημιουργείτε εσφαλμένες εντυπώσεις και κλίμα εκφοβισμού στους γονείς που θέλουν να εγγράψουν τα παιδιά τους στους Δημοτικούς Βρεφικούς και Παιδικούς Σταθμούς. Κι αυτό γιατί, προφανώς, υιοθετήσατε «απόψεις αιρετών» που είτε δεν γνωρίζουν το θέμα είτε προσπαθούν εσκεμμένα να παραπληροφορήσουν και να δημιουργήσουν κλίμα πανικού παραποιώντας τα πραγματικά στοιχεία, ίσως και με σκοπιμότητες.

Παρακαλούμε λοιπόν όπως αποκαταστήσετε την αλήθεια βάσει όσων ισχύουν από την υφιστάμενη νομοθεσία και όχι σύμφωνα με... υποκειμενικές απόψεις. Παράλληλα θα σας προτείνουμε, όπως και στους αιρετούς που εκφράζουν τέτοιου είδους ανυπόστατες θέσεις να εξέταζαν σχολαστικότερα και να εστίαζαν το «δήθεν» ενδιαφέρον τους στην περικοπή των χρηματοδοτήσεων στους Βρεφικούς και Παιδικούς Σταθμούς, στην έλλειψη του προσωπικού τους, στις ακατάλληλες σε πολλές περιπτώσεις υποδομές και σε όλα τα σοβαρά προβλήματα που αφορούν αυτή την τόσο σημαντική για τους πολίτες Κοινωνική Δομή.

Το μείζον θέμα είναι να μην οδηγηθούν οι Δημοτικοί Βρεφικοί και Παιδικοί Σταθμοί σε κλείσιμο και ιδιωτικοποίηση στις δύσκολες συνθήκες που βιώνουν εκατοντάδες χιλιάδες νοικοκυριά και όχι να υπονομεύεται κλάδος των παιδαγωγών που καθημερινά καταθέτει την ψυχή του, παρά τις αντίξοες συνθήκες, ώστε τα παιδιά μας να διαπαιδαγωγούνται με σύγχρονες παιδαγωγικές μεθόδους.

Προς αποκατάσταση λοιπόν της αλήθειας και την πλήρη ενημέρωση των αναγνωστών σας επισημαίνουμε τα εξής:

Το ημερήσιο ωράριο λειτουργίας των Δημοτικών Βρεφικών και Παιδικών Σταθμών ορίζεται από την κοινή Υπουργική Απόφαση (Φ.Ε.Κ.-ΤΕΥΧΟΣ Β'-ΑΡΙΘΜ. ΦΥΛΛΟΥ 497/22-4-2002) και ισχύει από τις 7.00 το πρωί έως τις 4.00 το απόγευμα. Τονίζουμε δε πως το ωράριο λειτουργίας των Βρεφικών και Παιδικών Σταθμών ίσχυε και προ της αύξησης των ωρών απασχόλησης του παιδαγωγικού προσωπικού από έξι (6) σε οκτώ (8) ώρες και παραμένει το ίδιο έως και σήμερα.

Κατά τη διάρκεια λοιπόν της λειτουργίας των Βρεφικών και Παιδικών Σταθμών, με ωράριο εργασίας των Παιδαγωγών έξι (6) ώρες, δεν χρειάζονταν να εργαστούν οι υπάλληλοι υπερωριακά για να καλύψουν το ωράριο λειτουργίας των Παιδικών Σταθμών, καθώς τηρώντας το ημερήσιο πρόγραμμα και δουλεύοντας σε βάρδιες κάλυπταν επαρκώς την λειτουργία τους ως τις 4.00 το απόγευμα χωρίς να χρειάζεται να επιβαρυνθούν οι προϋπολογισμοί των Ο.Τ.Α. με υπερωρίες.

Επομένως, σε καμιά περίπτωση δεν προκαλείται οικονομική επιβάρυνση ούτε ενός ευρώ από την μείωση του ωραρίου και σε καμιά περίπτωση δεν μειώνεται το ωράριο λειτουργίας των Δημοτικών Βρεφικών και Παιδικών Σταθμών από την επαναφορά του δωρου των Παιδαγωγών. Όποιος υποστηρίζει κάτι τέτοιο είναι τουλάχιστον άσχετος με το χώρο της εν λόγω δομής ή εξυπηρετεί άλλα συμφέροντα που σίγουρα δεν ταυτίζονται με τον Δημόσιο και Παιδαγωγικό χαρακτήρα των Δημοτικών Βρεφικών και Παιδικών Σταθμών και την υπηρέτηση του κεντρικού ρόλου τους που δεν είναι άλλος από την παροχή προσχολικής αγωγής και εκπαίδευσης.

Επιπλέον, οφείλουμε να διευκρινίσουμε ότι είναι απόλυτα παραπλανητική η πρόταση που αναφέρει το εν λόγω άρθρο για το ωράριο των Παιδαγωγών (να ασκούν δηλαδή παιδαγωγικό έργο έξι (6) ωρών και τις υπόλοιπες δυο (2) ώρες ως το δωρο να πραγματοποιούν συγκεντρώσεις γονέων, γιορτές κ.λπ.) διότι είναι γνωστό ότι αυτού του είδους οι δραστηριότητες πραγματοποιούνται εδώ και χρόνια απογευματινές ώρες (και μάλιστα στην πλειοψηφία των περιπτώσεων χωρίς υπερωριακή αμοιβή των εργαζομένων!!!) που οι γονείς δεν εργάζονται, καθώς κατά τις μεσημεριανές ώρες που προτείνεται, οι γονείς βρίσκονται στην εργασία τους και αδυνατούν να συμμετέχουν.

Όσο για την αναφορά σας ότι στην Ευρώπη το ωράριο των Παιδαγωγών κυμαίνεται από 36 έως 46 ώρες εβδομαδιαίως, περιμένουμε από την εφημερίδα σας να δημοσιεύσει τις χώρες στις οποίες ισχύει κάτι τέτοιο. Τα δικά μας αναλυτικά-αληθή στοιχεία αναφέρουν πώς το παιδαγωγικό προσωπικό εργάζεται 32 ώρες κατά μ.ο. εβδομαδιαίως. Αποσιωπά μάλιστα η εφημερίδα σας και οι αιρετοί τις διαφορές στις συνθήκες λειτουργίας τους τόσο για τα παιδιά και τους γονείς όσο και για το ανθρώπινο δυναμικό (αποδοχές, επιμόρφωση, χώροι εργασίας κ.λπ.) κυρίως στις χώρες του Βορρά και όχι μόνο.

Είναι για μας κατανοητό πως πολλοί αιρετοί αδυνατούν ή δεν επιθυμούν να αντιληφθούν λόγους παιδαγωγικού περιεχομένου και ποιότητας παρεχόμενων υπηρεσιών που στηρίζονται σε εμπειριστατωμένες και έγκυρες διεθνείς μελέτες που αφορούν στην Προσχολική Αγωγή, καθώς μοναδικός στόχος με την αύξηση του ωραρίου το 2011, ήταν η κατάργηση του Δημόσιου και Παιδαγωγικού χαρακτήρα των Δημοτικών Βρεφικών και Παιδικών Σταθμών και την μετατροπή τους σε «παρκινγκ» και μελλοντικά σε «αποθήκες» παιδιών. Παιδιά, που στη σημερινή εποχή απαιτούν από όλους τους ενήλικες, πόσο μάλλον από τους Παιδαγωγούς τους, δημιουργικές ώρες προσφοράς και όχι φύλαξη και απασχόληση ρουτίνας και δεν πρέπει να επιτρέψουμε σε κανέναν να πειραματίζεται.

Σε καμιά περίπτωση όμως δεν μπορεί να παραπληροφορούνται οι ενδιαφερόμενοι γονείς, δημιουργώντας η εφημερίδα σας, μέσω ανυπόστατων και παραπλανητικών δημοσιευμάτων, ένα κλίμα σύγχυσης και κινδυνολογίας για μια Κοινωνική Δομή της οποίας το προσωπικό κάνει τα πάντα για την ασφάλεια των παιδιών και την ποιότητα των υπηρεσιών και πολλές φορές σε ακατάλληλους και χωρίς άδεια χώρους, μόνο και μόνο για να εξαργυρώσουν οι αιρετοί τα «πελατειακά τους γραμμάτια».

ΑΠΟ ΤΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ ΤΗΣ Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α.