



ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ
ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Αθήνα, 3 Οκτωβρίου 2016

Αριθμ. Πρωτ.: 797

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Ο ΔΟΛΟΦΟΝΟΣ ΠΑΝΤΑ ΕΠΙΣΤΡΕΦΕΙ ΣΤΟΝ ΤΟΠΟ ΤΟΥ ΕΓΚΛΗΜΑΤΟΣ

Επέστρεψε στον τόπο του εγκλήματος ο ευτραφής Γερμανός πολιτικός Χανς Γιοαχίμ Φούχτελ. Κρύβεται πίσω από τον τίτλο του εκπροσώπου της Ελληνογερμανικής Συμμαχίας και αναζητεί τρόπους να κάνει «φίλους» στη συγκυβέρνηση ΣΥ.ΡΙΖ.Α.-ΑΝ.ΕΛ. προκειμένου να προωθήσει τα σχέδια των δανειστών για παράδοση της Ελληνικής Δημόσιας περιουσίας άνευ όρων.

Δεν θέλησε και πολύ ο κ. Φούχτελ, επιτετραμμένος της Καγκελαρίου Άνγκελα Μέρκελ να «χωθεί» και πάλι στα υπουργεία, προσπαθώντας να φέρει σε πέρας το ανθελληνικό σχέδιο που εδώ και χρόνια μεθοδεύεται με την πολιτική των μνημονίων. Του έδωσε το θάρρος (όπως και σε πολλούς άλλους) η συγκυβέρνηση ΣΥ.ΡΙΖ.Α.-ΑΝ.ΕΛ. υπογράφοντας αφενός το τρίτο μνημόνιο και αφετέρου εκθειάζοντας τη... συνδρομή της Γερμανίας στην αντιμετώπιση της κρίσης.

Ο κ. Φούχτελ λοιπόν πέρασε την πύλη του υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας και συναντήθηκε με τον Αναπληρωτή Υπουργό Περιβάλλοντος κ. Γιάννη Τσιρώνη με αντικείμενο συζήτησης τη διαχείριση των απορριμμάτων. Κόπτεται ιδιαίτερος ο Γερμανός εντεταλμένος της Ελληνογερμανικής Συμμαχίας για το θέμα αυτό.

Αν και ο κ. Φούχτελ είναι παλιός γνώριμος εκείνο που έκανε εντύπωση (σε καμία περίπτωση έκπληξη) είναι το γεγονός ότι ο κ. Τσιρώνης τον δέχθηκε ως... Μεσσία, ξεχνώντας πώς όταν ήταν στην αντιπολίτευση τον «πολεμούσε» και επιτίθονταν στην τότε κυβέρνηση για το ύποπτο ρόλο που διαδραμάτιζε ο Γερμανός πολιτικός στην Ελλάδα.

Οι «Γερμανοτσοβιάδες» ξεχάστηκαν και ο κ. Τσιρώνης διαπίστωσε στη συνάντησή του με το όργανο των δανειστών πώς υπάρχει σύμπνοια απόψεων, διότι «... η Γερμανία με πολύ μεγάλη εμπειρία στη διαχείριση των απορριμμάτων από τα οποία οι δήμοι έχουν σημαντικά οικονομικά οφέλη, μπορεί να συνεισφέρει με την εμπειρία και την τεχνογνωσία της, προκειμένου να αξιοποιήσουμε και στην Ελλάδα τα δάση και τα απορρίμματα μας...».

Κυβέρνηση και δανειστές-Φούχτελ φαίνεται πώς έχουν πλέον κοινό σκοπό. Να εξυπηρετήσουν συγκεκριμένα εγχώρια και ξένα επιχειρηματικά-εργολαβικά συμφέροντα που θέλουν να αναλάβουν την διαχείριση των απορριμμάτων στέλνοντας το λογαριασμό στους πολίτες.

Και για να θυμηθούμε ποιος είναι ο κ. Φούχτελ αναφέρουμε. Είναι αυτός που μεθόδευε σε συνεργασία με συγκεκριμένους Δημάρχους και επιχειρηματίες, λίγο καιρό πριν, σταδιακά να περικόπτονται οι Κεντρικοί Αυτοτελείς Πόροι (Κ.Α.Π.) της Τοπικής Αυτοδιοίκησης με σκοπό στη συνέχεια να επιβληθούν τοπικοί φόροι ώστε οι απλοί πολίτες και να σηκώσουν για ακόμη μία φορά το βάρος.

Είναι αυτός που υπερασπίζονταν τις αθρόες απολύσεις εργαζομένων στην Τοπική Αυτοδιοίκηση, υποστηρίζοντας πως 1.000 εργαζόμενοι στην Γερμανία κάνουν την δουλειά 3.000 εργαζομένων στην Ελλάδα.

Είναι αυτός που είχε αποστείλει δσέλιδο ερωτηματολόγιο της Ελληνογερμανικής Συμμαχίας σε Δήμους και Περιφέρειες, ζητώντας να μάθει τα περιουσιακά στοιχεία των Ο.Τ.Α. και την ακριβή σύσταση του πληθυσμού, ποιες είναι οι υποδομές που διαθέτει και ποια η τοπική κοινωνική κατάσταση, σε μια προσπάθεια να «φακελώσει» τα περιουσιακά στοιχεία των δήμων και των περιφερειών της χώρας με στόχο να καταστρώσουν το σχέδιο υφαρπαγής της δημόσιας περιουσίας.

Ο ρόλος του κ. Φούχτελ ως τοποτηρητή είναι γνωστός σε όλους. Ήταν και είναι ο πολιορκητικός κριός μιας πρωτοβουλίας «νεοαποικιακού τύπου» με δέλεαρ την παροχή «τεχνογνωσίας», «συμβουλών», «εκπαίδευσης» και άλλης... βοήθειας προκειμένου να ωφεληθούν τα Γερμανικά συμφέροντα ιδιαίτερα από τον τομέα της διαχείρισης των απορριμμάτων και της ενέργειας.

Οι εργαζόμενοι στην Τοπική Αυτοδιοίκηση απαντούν στην κυβέρνηση και στον κ. Φούχτελ ότι δεν πρόκειται να εφησυχάσουν. Θα βρίσκονται σε συνεχή επαγρύπνηση και θα συνεχίσουν τον αγώνα τους για τη διασφάλιση του Δημόσιου και Κοινωνικού χαρακτήρα του θεσμού, ενάντια στα μεγάλα επιχειρηματικά-εργολαβικά συμφέροντα. Δηλώνουν πως το επόμενο χρονικό διάστημα θα ξαναβρεθούμε αντιμέτωποι με όσους υπονομεύουν προς ίδιο πάντα όφελος την Τοπική Αυτοδιοίκηση.

Ο κ. Φούχτελ και οι «περιζ αυτού» γνωρίζουν πως όπως και πριν έτσι και τώρα θα μας βρουν αποφασιστικά και αγωνιστικά μπροστά τους, σε κάθε τους βήμα, σε κάθε νέα προσπάθεια προμοδότησης των ιδιωτικών ξένων και εγχώριων συμφερόντων που επικεντρώνονται για μια ακόμη φορά στην διαχείριση των απορριμμάτων και την ενέργεια. Χρυσοφόρους τομείς επιχειρηματικότητας και εξασφαλισμένου ιδιωτικού κέρδους!!!

ΑΠΟ ΤΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ ΤΗΣ Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α.