



ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ
ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Αθήνα, 16 Ιουλίου 2014

Αριθμ. Πρωτ.: 797

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Η κυβέρνηση και ο Υπουργός Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης κ. Κυριάκος Μητσοτάκης, ως εκτελεστικά όργανα της τρόικας, για το μόνο που κόπτονται είναι πώς θα απολύσουν εργαζόμενους από το Δημόσιο και την Τοπική Αυτοδιοίκηση. Για να πετύχουν το στόχο τους εφευρίσκουν και μηχανεύονται διάφορες πρακτικές, με τελευταίες την «συγκριτική αξιολόγηση» και τον επανέλεγχο της μετατροπής των συμβάσεων Ορισμένου Χρόνου ή Έργου σε Αορίστου Χρόνου.

Περίμενε άραγε ο κ. Μητσοτάκης πώς η Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α. θα γινόταν συνένοχη στη «σφαγή» εργαζομένων στο βωμό των μνημονίων; Αν πίστευε κάτι τέτοιο, όπως εξερράγη χθες και άρχισε να επιτίθεται στην Ομοσπονδία, επειδή αντιδρά στους επανελέγχους των συμβάσεων, απλά ματαιοπονεί. Απαντούμε στον κ. Υπουργό για τα όσα είπε με «παρέλαση» από τα συστημικά Μ.Μ.Ε. πώς ο πανικός δεν είναι καλός σύμβουλος.

Επιμένει ο κ. Μητσοτάκης και τα φερέφωνα του πώς... «ο επανέλεγχος των συμβάσεων που από Ορισμένου Χρόνου και Έργου μετατράπηκαν σε Αορίστου είναι αναγκαίος για το... καλό των πολιτών και των ίδιων των Δημοσίων Υπαλλήλων». Μήπως πρόκειται για το καλό της τρόικας και των συμφερόντων που εξυπηρετούν οι δανειστές και η κυβέρνηση; Για ποιόν επανέλεγχο μιλάει ο Υπουργός Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης; Γι' αυτούς που η σύμβαση τους έχει μετατραπεί με γνωμοδότηση των Υπηρεσιακών Συμβουλίων και ενέκρινε το ίδιο το Α.Σ.Ε.Π.;

Ποιος ήλεγχε τα Υπηρεσιακά Συμβούλια; Σίγουρα όχι οι συνδικαλιστές της Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α. στους οποίους εξαπολύει επίθεση ο κ. Μητσοτάκης. Η κυβέρνηση και οι αιρετοί τα ήλεγχαν που σήμερα επιχειρούν να τα ελέγξουν ακόμη πιο... αποτελεσματικά με την επιλογή Προϊσταμένων αρεστών και «ημετέρων». Με την επιλογή Προϊσταμένων που θα γίνεται με κομματικά κριτήρια και θα αποσκοπεί στη δημιουργία εργαζομένων δύο ταχυτήτων. Αυτών που θα είναι «πειθήνια όργανα» του συστήματος και αυτών που θα είναι μη επιθυμητοί. Οι εργαζόμενοι της δεύτερης κατηγορίας μπαίνουν στη «μαύρη λίστα» των υπό απόλυση υπαλλήλων.

Αυτός είναι ο σχεδιασμός της κυβέρνησης και του κ. Μητσοτάκη με τον επανέλεγχο των συμβάσεων που επιχειρήθηκε και απετράπη χθες στο Δήμο Πειραιά και επρόκειτο να επιχειρηθεί και σε άλλους Δήμους, «στοχευμένα», όπως είπε ο Υπουργός Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης σήμερα, σε πρωινή ενημερωτική εκπομπή (με ποια κριτήρια άραγε μπαίνουν στο στόχαστρο συγκεκριμένοι Δήμοι;). Να προχωρήσει η δέσμευση των απολύσεων Δημοσίων Υπαλλήλων που έχει αναλάβει η κυβέρνηση έναντι της τρόικας.

Το σχέδιο αυτό εξυπηρετεί και η «συγκριτική αξιολόγηση». Να δημιουργηθούν δηλαδή δεξαμενές υπαλλήλων από τις οποίες η κυβέρνηση θα αντλεί τις απολύσεις για να ικανοποιεί την τρόικα. Πρόκειται για μία διαδικασία, η οποία, όσον αφορά τουλάχιστον στην Τοπική Αυτοδιοίκηση είναι παράνομη και δεν «πατάει» σε καμία νομοθετική διάταξη. Την απορρίπτει ακόμη και το Εθνικό Κέντρο Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης, το οποίο αποτελεί επιστημονικό φορέα του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης.

Οι εργαζόμενοι στην Τοπική Αυτοδιοίκηση απορρίπτουν τόσο την «συγκριτική αξιολόγηση», την οποία δεν εφαρμόζουν και αγωνίζονται προκειμένου να μην δημιουργηθούν νέες δεξαμενές υπό απόλυση υπαλλήλων όσο και τον επανέλεγχο των συμβάσεων που έχει τον ίδιο ακριβώς στόχο. Οι εργαζόμενοι στην Τοπική Αυτοδιοίκηση θα σταθούν απέναντι στην προσπάθεια της κυβέρνησης και του Υπουργού Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης να εφαρμόσουν με προσχηματικούς λόγους και αστεία επιχειρήματα την πολιτική των μνημονίων που θέλει νέες «θυσίες» Δημοσίων Υπαλλήλων.

ΑΠΟ ΤΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ ΤΗΣ Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α.