



ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ
ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Αθήνα, 16 Ιουνίου 2015

Αριθμ. Πρωτ.: 706

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Οι παρανομίες, η αδιαφάνεια και το παιχνίδι των συμφερόντων που αναμείχθηκαν στη διαχείριση των απορριμμάτων, αναδύονται μέσα από τις στάχτες της πυρκαγιάς που ξέσπασε και διήρκεσε επί μέρες στο εργοστάσιο ανακύκλωσης του Ασπροπύργου.

Επιβεβαίωσε, δυστυχώς, την Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α. που εγκαίρως είχε προειδοποιήσει και καταγγείλει ακόμη και στην Εισαγγελία πώς ο δημόσιος και κοινωνικός χαρακτήρας των υπηρεσιών της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, όπως οι υπηρεσίες καθαριότητας, μπήκαν στο στόχαστρο των επιχειρηματικών-εργολαβικών συμφερόντων για ιδίο όφελος, χωρίς καμία απολύτως διασφάλιση της Δημόσιας υγείας, της υγείας και της ασφάλειας των εργαζομένων, όπως επίσης και της προστασίας του περιβάλλοντος. Φάνηκε αυτό από την πυρκαγιά που έκαie επί ημέρες και διέσπειρε τεράστιες ποσότητες τοξικών ρύπων επικίνδυνων για τη Δημόσια υγεία και το περιβάλλον στον Αττικό ουρανό.

Θα πληρώσει άραγε κανείς γι' αυτό; Θα αναλάβει κανείς τις ευθύνες για την μόλυνση του περιβάλλοντος; Ή θα επιχειρήσουν όλοι να συγκαλύψουν τις ευθύνες μέχρι να σκάσει η επόμενη τοξική βόμβα για να μην θιγούν τα συμφέροντα που ετοιμάζουν νέα επέλαση στις υπηρεσίες καθαριότητας της Τοπικής Αυτοδιοίκησης για να αυξήσουν σε βάρος των Δημοτών τα κέρδη τους οι ιδιώτες μέσω των Κ.Δ.Α.Υ. που έγιναν η κερκόπορτα για τη μεταφορά κάθε είδους απορριμμάτων απ' όλη τη χώρα στο Χ.Υ.Τ.Α. της Φυλής;

Η Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α. έχει κρούσει επανειλημμένα τον κώδωνα του κινδύνου όχι μόνο για το Κ.Δ.Α.Υ. Ασπροπύργου, αλλά και για πολλά ακόμη που λειτουργούν στην ευρύτερη περιοχή του Θριασίου και κοντά στον Χ.Υ.Τ.Α. Φυλής, όπως επίσης και στην Περιφέρεια. Έκανε μάλιστα αναφορά στην Εισαγγελέα Περιβάλλοντος αποκαλύπτοντας πώς φορτία σύμμεικτων απορριμμάτων από την Πελοπόννησο και νησιά του Αιγαίου, όπως η Μύκονος, μεταφέρονταν παράνομα στην Αττική, καταγγέλλοντας ταυτόχρονα τον ύποπτο ρόλο των Κ.Δ.Α.Υ. για να φτάνουν στο Χ.Υ.Τ.Α. Φυλής ως υπολείμματα του μπλε κάδου.

Η Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α. συγκρούστηκε με την παρανομία και την αδιαφάνεια των Σ.Ε.Δ. που δημιούργησαν και τα Κ.Δ.Α.Υ. σαν και αυτό του Ασπροπύργου και ζητά εδώ και χρόνια την επανεξέταση όλων των συστημάτων εναλλακτικής διαχείρισης, υπερασπιζόμενη με κάθε τρόπο τον Δημόσιο και Κοινωνικό χαρακτήρα της διαχείρισης των απορριμμάτων απέναντι στα μεγάλα επιχειρηματικά-εργολαβικά συμφέροντα. Υπερασπιζόμενη τις θέσεις εργασίας στην Τοπική Αυτοδιοίκηση, που η προηγούμενη κυβέρνηση έκανε τα πάντα για να τις περικόψει, αλλά και τα συμφέροντα των Δημοτών, αντιδρώντας στην ιδιωτικοποίηση της διαχείρισης των απορριμμάτων που θα τους «φόρτωνε» περαιτέρω με αύξηση των Δημοτικών τελών.

Αν δεν αλλάξουν τα πράγματα και αν η κυβέρνηση και οι αρμόδιοι φορείς δεν μεριμνήσουν γι' αυτό τότε σύντομα θα υπάρξει ένας νέος Ασπρόπυργος. Κι αυτό γιατί οι συγκεκριμένες μονάδες αναλαμβάνουν να «διαχειριστούν» και άλλες κατηγορίες στερεών και υγρών αποβλήτων. Στον χώρο του εργοστασίου του Ασπροπύργου βρέθηκαν στα επίσης τοξικά απόβλητα, φάρμακα, ορυκτέλαια και ότι άλλο μπορεί κανείς να φανταστεί σε διάφορες περιοχές της χώρας. Φορτία παράνομα που τα βαφτίζουν «υπόλειμμα ανακύκλωσης» και στην συνέχεια τα διαθέτουν παράνομα στον Χ.Υ.Τ.Α. της Φυλής.

Αν δεν υπάρξουν νέοι χώροι ασφαλούς διάθεσης με προδιαγραφές και υψηλά στάνταρ, αν δεν υπάρξει μεγάλη μείωση του όγκου των απορριμμάτων με τοπικά σχέδια και διαλογή στην πηγή όπως έχει προτείνει και η Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α., αν δεν έχουμε ένα νέο αναβαθμισμένο ρόλο των Ο.Τ.Α. και των εργαζομένων στις υπηρεσίες καθαριότητας, η επόμενη τοξική βόμβα θα είναι ακόμη μεγαλύτερη και οι συνέπειες θα είναι εξαιρετικά πιο επιβλαβείς για τη δημόσια υγεία και το περιβάλλον.

Η Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α. ζητά τον άμεσο έλεγχο όλων των νόμιμων και παράνομων κέντρων διαλογής, των διαλυτηρίων και των αποθηκευτικών χώρων στο Θριάσιο πεδίο. Ζητά αυστηρούς ελέγχους όλων των εισερχομένων απορριμμάτων στον Χ.Υ.Τ.Α. της Φυλής και απαγόρευση της παρουσίας τρίτων σε αυτόν τον χώρο που εγκυμονεί κινδύνους για τους συναδέλφους μας και την Δημόσια υγεία γενικότερα.

Καλεί επίσης την κυβέρνηση, μέσω των συναρμόδιων Υπουργείων να προχωρήσει στην αλλαγή του θεσμικού πλαισίου που διέπει την ανακύκλωση των απορριμμάτων και να λάβει πολύ πιο σοβαρά υπόψη της την πρόσφατη πυρκαγιά κατά την οριστικοποίηση του ευρισκόμενου σε διαβούλευση Εθνικού σχεδιασμού για τη διαχείριση των στερεών αποβλήτων.

ΑΠΟ ΤΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ ΤΗΣ Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α.