



ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ
ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Αθήνα, 13 Δεκεμβρίου 2013

Αριθμ. Πρωτ.: 1329

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Πρόσφατη μελέτη του Ο.Ο.Σ.Α. καταρρίπτει το μύθο του «υδροκέφαλου» Δημοσίου Τομέα και εκθέτει την κυβέρνηση που έχει στήσει, με την υποστήριξη των συστημικών Μ.Μ.Ε., μία επιχείρηση προπαγάνδας και παραπληροφόρησης με δημοσιεύσεις αριθμών για το σύνολο των υπηρετούντων υπαλλήλων στο Δημόσιο που καμία σχέση έχουν με την πραγματικότητα.

Πίσω από τα ψευδή και τα ανυπόστατα στοιχεία κρύβεται το σχέδιο της κυβέρνησης για την επιβολή χιλιάδων απολύσεων και την πλήρη ανατροπή των εργασιακών σχέσεων στο Δημόσιο Τομέα κατ' εντολή της τρόικας. Οι «ξαφνικοί θάνατοι» Δημοσίων Οργανισμών, όπως η Ε.Ρ.Τ. και το Τ.Ε.Ο., αλλά και υπηρεσιών της Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Σχολικοί Φύλακες και Δημοτικοί Αστυνομικοί), όπως επίσης και η προώθηση όλων των μορφών ελαστικών σχέσεων εργασίας (ΚΟΙΝ.Σ.ΕΠ., Μ.Κ.Ο. Προγράμματα Ο.Α.Ε.Δ. κ.λπ.) το συγκεκριμένο σκοπό εξυπηρετούν.

Τι λέει η έκθεση «Government at a Glance» του Ο.Ο.Σ.Α.; Ότι, μόλις το 7,9% του εργατικού δυναμικού της χώρας απασχολείται στην κεντρική κυβέρνηση, τη στιγμή που στις αναπτυγμένες οικονομικά σκανδιναβικές χώρες το αντίστοιχο ποσοστό αγγίζει το 30%, ενώ ο μέσος όρος στο σύνολο των χωρών του Ο.Ο.Σ.Α. είναι 15,5%. Η έκθεση δείχνει ακόμη ότι οι κρατικές δαπάνες απορροφούν στην Ελλάδα το 52% του Α.Ε.Π. έναντι 45,4% στον Ο.Ο.Σ.Α.

Σε κάποιους τομείς δε, όπως η Υγεία και η Παιδεία, όπου τρόικα και κυβέρνηση επιμένουν σε δραματικές περικοπές θέσεων εργασίας, οι δαπάνες του Ελληνικού Δημοσίου είναι ως ποσοστό πολύ χαμηλότερες από τις αντίστοιχες του συνόλου των χωρών του Ο.Ο.Σ.Α. Η Παιδεία απορροφά μόλις το 7,9% του συνόλου των δαπανών του Ελληνικού Δημοσίου έναντι 12,5% που είναι ο μέσος όρος στις χώρες του Ο.Ο.Σ.Α., ενώ η Υγεία το 11,6% έναντι 14,5% αντίστοιχα.

Η έκθεση του Ο.Ο.Σ.Α. αποτελεί κόλαφο για την κυβέρνηση και στον τομέα της σπατάλης του Ελληνικού Δημοσίου, πάνω στην οποία αρκετοί Υπουργοί και

κυβερνητικά στελέχη σπεκουλάρουν για να δικαιολογήσουν τη μνημονιακή πολιτική που ασκούν και ταυτόχρονα να καλλιεργήσουν την «ανθρωποφαγία» μεταξύ κοινωνικών ομάδων. Μόλις το 18,9% των κρατικών δαπανών κατευθύνεται σε προμήθειες του Δημοσίου, όταν ο αντίστοιχος μέσος όρος στον Ο.Ο.Σ.Α. ανέρχεται στο 29%.

Μέσα από τα επίσημα στοιχεία του Ο.Ο.Σ.Α., Οργανισμό στον οποίο η κυβέρνηση πληρώνει χιλιάδες ευρώ για τις μελέτες του, αποδεικνύεται πώς ο «θησαυρός» του υπερδιογκωμένου Δημοσίου Τομέα είναι... άνθρακες. Πόσο μάλλον, όταν τα στοιχεία αφορούν μέχρι το 2011 και δεν συμπεριλαμβάνονται στην έκθεση οι χιλιάδες απολύσεις που έχουν γίνει εντός του 2012 και 2013, όπως και το «κύμα φυγής» από το Δημόσιο, αποτέλεσμα της ανατροπής των ασφαλιστικών και συνταξιοδοτικών δικαιωμάτων.

Η εμμονή της κυβέρνησης και της τρόικας στις απολύσεις των Δημοσίων Υπαλλήλων, μεταξύ των οποίων και εργαζομένων της Τοπικής Αυτοδιοίκησης που θεωρεί μάλιστα και «μεγάλη δεξαμενή» για την κατάργηση θέσεων εργασίας, αποδεικνύει ξεκάθαρα πώς εξυπηρετεί αλλότρια συμφέροντα, τη δραματική μείωση του μισθολογικού κόστους και συμβάλλει στην ενίσχυση των πελατειακών σχέσεων.

Ενδεικτικά παραδείγματα αποτελούν, η εν εξελίξει διαδικασία του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης για την απορρόφηση των Δημοτικών Αστυνομικών από της ΕΛ.ΑΣ. και το Υπουργείο Δικαιοσύνης και οι προσλήψεις στην Τοπική Αυτοδιοίκηση μέσω ΚΟΙΝ.Σ.ΕΠ., οι οποίες επί της ουσίας συνιστούν «ομηρία» νέων ανθρώπων με πλούσια βιογραφικά, αλλά μισθούς πείνας.



ΑΠΟ ΤΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ ΤΗΣ Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α.