



**ΟΜΙΛΙΑ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΤΡΑΚΑ**  
**ΠΡΟΕΔΡΟΥ της ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α.**  
**στην ΠΑΝΗΓΥΡΙΚΗ ΕΝΑΡΞΗ των ΕΡΓΑΣΙΩΝ**  
**του 48<sup>ου</sup> ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ της Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α.**  
**ΤΡΙΤΗ 3 ΜΑΪΟΥ 2022 - ΝΕΟΣ ΜΑΡΜΑΡΑΣ – ΧΑΛΚΙΔΙΚΗ**

*Αγαπητοί συνάδελφοι και προσκεκλημένοι,*

Εκ μέρους της Εκτελεστικής Επιτροπής της Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α. σας καλωσορίζουμε στην έναρξη των εργασιών του 48<sup>ου</sup> Τακτικού Συνεδρίου που πραγματοποιείται στον πανέμορφο, παραθαλάσσιο και γραφικό Νέο Μαρμαρά Χαλκιδικής και σας ευχαριστούμε που μας τιμάτε με την παρουσία σας.

Θέλω να ευχαριστήσω ιδιαίτερα το Διοικητικό Συμβούλιο του Συλλόγου Εργαζομένων Ο.Τ.Α. Νομού Χαλκιδικής για την φιλοξενία, καθώς επίσης και τον Δήμαρχο Σιθωνίας κ. Κυπαρίσση Ντέμπλα για το ίδιο λόγο, αλλά και την βοήθεια που μας προσέφεραν όσον αφορά στη διοργάνωση, τη διαμονή-παραμονή των Αντιπροσώπων των Συλλόγων μας και την καλύτερη διεξαγωγή των εργασιών του Συνεδρίου μας.

*Αγαπητοί συνάδελφοι και προσκεκλημένοι,*

Το 48<sup>ο</sup> Τακτικό μας Συνέδριο διεξάγεται σε μια εξαιρετικά δύσκολη και κρίσιμη χρονική περίοδο όχι μόνο για την Τοπική Αυτοδιοίκηση και την χώρα μας, αλλά και για το διεθνές περιβάλλον. Ο πόλεμος στην Ουκρανία, μετά την εισβολή των Ρωσικών στρατευμάτων, ήρθε να προκαλέσει παγκόσμια αναταραχή, να επιτείνει το ήδη δυσμενές κλίμα και να προκαλέσει συνέπειες τις οποίες, σε ένα βαθμό βιώνουμε μέχρι σήμερα. Και λέω σε ένα βαθμό, γιατί οι συνέπειες του πολέμου στην Ουκρανία εκτιμάται πώς θα είναι πολύ πιο βαθιές και ευρείες.

Αυτό που καταγράφηκε είναι ότι, η ακρίβεια στα βασικά αγαθά εκτινάχθηκε, οι τιμές στην ενέργεια έφτασαν σε απίστευτα ρεκόρ, το λαϊκό εισόδημα εξανεμίζεται, οι εργαζόμενοι και ολόκληρες κοινωνίες εξαθλιώνονται. Οι συνθήκες που βιώνουμε είναι πρωτοφανείς.

Ο πόλεμος στην Ουκρανία, η φιλελεύθερη παγκοσμιοποίηση και ο αρνητικός συσχετισμός δυνάμεων υπέρ της καπιταλιστικής ηγεμονίας αποτελούν ένα εκρηκτικό μείγμα, μία νάρκη στα θεμέλια της παγκόσμιας Ειρήνης, της Δημοκρατίας και των ανθρωπίνων δικαιωμάτων.

Οι κυβερνήσεις των χωρών, κυρίως της Δύσης, μοιάζουν μαριονέτες που κινούνται βάσει υποδείξεων και εντολών από τα μεγάλα οικονομικά συμφέροντα.

Ούτε ψήγμα υπεράσπισης της κοινωνίας των πολιτών δεν υπάρχει στις αποφάσεις τους.

**Σε αυτές βεβαίως τις κυβερνήσεις εντάσσεται και η Ελληνική, η οποία αντί να αναλάβει πρωτοβουλίες αντιμετώπισης της ακρίβειας, της φτώχειας και της εξαθλίωσης των εργαζομένων και της Ελληνικής Κοινωνίας γενικότερα, εργαλειοποιεί τον πόλεμο στην Ουκρανία για να αποποιηθεί των ευθυνών της και να συνεχίσει την αντεργατική-νεοφιλελεύθερη πολιτική της παραδίδοντας βορά στο κεφάλαιο τις υπηρεσίες και τις αρμοδιότητες της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, την περιουσία των Δήμων και του Δημοσίου. Ότι ακριβώς έπραξε και με την πανδημία του κορωνοϊού (COVID-19). Μέσα σε περίοδο υγειονομικής κρίσης πέρασε μέτρα σε βάρος των εργαζομένων και έθεσε τις βάσεις για περαιτέρω επώδυνες αποφάσεις.**

**Είχε το θράσος η κυβέρνηση να εξαγγείλει με καθαρά επικοινωνιακά κριτήρια την «εξευτελιστική» αύξηση του κατώτατου μισθού στον Ιδιωτικό Τομέα, εξαιρώντας για ακόμη μία φορά τους εργαζόμενους στον Δημόσιο Τομέα και την Τοπική Αυτοδιοίκηση από μία αντίστοιχη αύξηση. Τους θεωρεί, φαίνεται, εργαζόμενους «δεύτερης κατηγορίας» και τους σκέφτεται μόνο όταν πρόκειται για περικοπές μισθών και επιδομάτων, κατάργηση δικαιωμάτων.**

**Είναι φανερό ότι στη χώρα μας καλούνται να πληρώσουν και πάλι εκείνοι που δεν ευθύνονται για την κρίση που άλλοι δημιούργησαν. Αντί να πληρώσουν οι έχοντες και κατέχοντες, ο λογαριασμός στέλνεται και πάλι στους οικονομικά ασθενέστερους, στους μεροκαματιάρηδες, τους νοικοκυραίους. Πληρώνουν με απολύσεις, με μειώσεις μισθών και συντάξεων, με καταστρατήγηση των εργασιακών και ασφαλιστικών τους δικαιωμάτων για να καλύψει το πολιτικοοικονομικό σύστημα την εγκληματική του ασυδοσία, τις αλόγιστες σπατάλες, την εισφοροδιαφυγή, την παραοικονομία, το δανεισμό στις τράπεζες, την δράση πολυεθνικών επιχειρήσεων και καρτέλ που διογκώνουν τεχνητά τις τιμές για κερδοσκοπικούς λόγους.**

**Αυτή η πολιτική ακούει στο όνομα ακραίος νεοφιλελευθερισμός που συρρικνώνει το κοινωνικό κράτος και που ο ανταγωνισμός, το κέρδος και οι ιδιωτικοποιήσεις δεν έχουν όρια, ενώ η αγορά αυτορυθμίζεται. Τα τελευταία χρόνια, αυτή η εφαρμοζόμενη ακραία νεοφιλελεύθερη πολιτική, που υπαγορεύτηκε και μέσω των μνημονίων, στην οποία σταθερά κινείται και η σημερινή κυβέρνηση, έχουν προκαλέσει μείζονα προβλήματα. Τα βιώνουμε στο πετσί μας καθημερινά. Οι επιθέσεις σε βάρος των εργαζομένων με την κατάργηση Συνταγματικά κατοχυρωμένων Δημοκρατικών δικαιωμάτων είναι συνεχείς και αδυσώπητες.**

**Τι να πρωτοθυμηθεί κανείς; Την κατάργηση της απεργίας, της ελεύθερης και ανεμπόδιστης Συνδικαλιστικής έκφρασης, το υποχρεωτικό ηλεκτρονικό φακέλωμα των συνδικαλιστικών οργανώσεων, την απελευθέρωση των απολύσεων και την απαγόρευση προσλήψεων, συνδυαστικά με την καθιέρωση των ελαστικών μορφών εργασίας, την πλήρη νομιμοποίηση των ιδιωτικοποιήσεων, το «ξεπούλημα» με συνοπτικές διαδικασίες της Δημόσιας και Δημοτικής περιουσίας και των Δημόσιων αγαθών, τη βία και την ακραία καταστολή ως μέτρο τάξης και**

φίμωσης σε κάθε φωνή αντίδρασης;

**Η λίστα με τα αντεργατικά και αντιλαϊκά δείγματα γραφής των τελευταίων κυβερνήσεων, όπως και της σημερινής, δεν έχουν τέλος.** Δυστυχώς δε για εμάς, τα επώδυνα και αντεργατικά μέτρα θα ενταθούν το αμέσως επόμενο χρονικό διάστημα, στο όνομα της πολυδιαφημισμένης «ανάπτυξης».

**Όλες οι τελευταίες κυβερνήσεις, στο όνομα της δήθεν «επανάδρυσης» του κράτους, του «εκσυγχρονισμού», της «οργάνωσης» και της «ανάπτυξης», με μια σειρά νομοθετημάτων κατέληξαν να αποδιοργανώσουν τη Δημόσια Διοίκηση και να μετατρέψουν τους εργαζόμενους σε «ομήρους» ενός ανορθολογικού σχεδιασμού και τέλματος.** Ο στόχος τους ήταν εμφανής: Η διάλυση της κοινωνικής συνοχής και η μεταφορά κομβικών λειτουργιών του κράτους, μαζί με τους πόρους που τις συνοδεύουν, σε ιδιωτικά-εργολαβικά εγχώρια και ξένα συμφέροντα.

**Ενδεικτική είναι η προσπάθεια που γίνεται τελευταίως να μπουκώσουν οι ιδιώτες από το «παράθυρο» στην Τοπική Αυτοδιοίκηση και μέσω «Αναπτυξιακών Οργανισμών» να βάλουν στο χέρι υπηρεσίες και αρμοδιότητες όπως αυτές της καθαριότητας, του πρασίνου και του ηλεκτροφωτισμού.** Θα μπορούσε κανείς να πει πώς τα συμφέροντα λυσσάνε για την δημιουργία και λειτουργία «Αναπτυξιακών Οργανισμών» στους Ο.Τ.Α., καθώς αυτό αποτελεί ένα «έξυπνο» σχέδιο για την καταστρατήγηση κάθε διάταξης περί προσλήψεων και αμοιβών προσωπικού, διαφάνειας, διαδικασιών Δημόσιου ελέγχου και λογιστικού, με όρους διασπάθισης Δημόσιου χρήματος, όπως έχει αποδειχθεί στο παρελθόν.

**Τέτοιου είδους μοχθηρά σχέδια, που εξυπηρετούν ιδιοτελή συμφέροντα, έχουν οδηγήσει σκοπίμως πολλούς Δήμους σε εγκατάλειψη.** Το προσωπικό είναι ελάχιστο και γερασμένο, η απαξίωση των υποδομών και του μηχανολογικού εξοπλισμού καλά κρατεί, ενώ η εντατικοποίηση της εργασίας, το πλήθος εργατικών ατυχημάτων, ασθενειών αλλά και θανάτων, η πολιτική «ομηρία» των εργαζομένων με ελαστικές σχέσεις εργασίας, η προσχηματική αξιολόγηση με σκοπό τις απολύσεις και η περικοπή των πόρων είναι επίσης αποτελέσματα της ίδιας νεοφιλελεύθερης πολιτικής που θέλει αντί του δημόσιου και κοινωνικού χαρακτήρα της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, τους ιδιώτες.

**Το εύλογο ερώτημα που προκύπτει λοιπόν είναι: Εμείς ως εργαζόμενοι στην Τοπική Αυτοδιοίκηση μπορούμε να παραμείνουμε θεατές στη νεοφιλελεύθερη αυτή λαίλαπα που θέλει την εξόντωση τη δική μας και την υποδούλωση των παιδιών μας; Η απάντηση για εμάς, για την Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α. είναι αυτονόητη και ξεκάθαρη: Όχι.** Δεν μπορούμε να είμαστε θεατές στην ανεργία, τις ιδιωτικοποιήσεις, τη «μαύρη» και αδήλωτη εργασία, τα νέα μειωμένα μισθολόγια και τις ελαστικές σχέσεις εργασίας με μισθούς πείνας στο Δημόσιο και στην Τοπική Αυτοδιοίκηση, στη διάλυση της Υγείας και της Παιδείας, στην υπερφορολόγηση των λαϊκών στρωμάτων, την αναξιοκρατία και την υποταγή της κρατικής μηχανής στη βούληση των ημετέρων.

**Όπως δεν είμαστε θεατές, αλλά βασικοί πρωταγωνιστές και πάντα στην**

πρώτη γραμμή της αντιμετώπισης εθνικών κρίσεων, όπως η πανδημία του κορωνοϊού, οι φυσικές καταστροφές που χτύπησαν τη χώρα μας πρόσφατα. Η κοινωνία αναγνωρίζει την προσφορά μας παρά το γεγονός ότι τα παπαγαλάκια και οι πληρωμένοι κονδυλοφόροι επιχειρούν να μας απαξιώσουν γιατί έτσι βολεύει τα αφεντικά τους.

**Είμαστε λοιπόν υποχρεωμένοι να απαντήσουμε δυναμικά στη νεοφιλελεύθερη πολιτική. Το συνδικαλιστικό κίνημα των εργαζομένων στην Τοπική Αυτοδιοίκηση οφείλει να δώσει απαντήσεις, όπως έκανε διαχρονικά. Να χαράξει μία στρατηγική ανατροπής της σημερινής κατάστασης και να την ακολουθήσει με ενότητα στη δράση και πολιτική αυτονομία μέχρι να δει σαφή αποτελέσματα.**

**Το συνδικαλιστικό κίνημα πρέπει να αφυπνιστεί. Επιβάλλεται άμεση κοινωνική αντίσταση για την ανατροπή αυτών των ακραίων νεοφιλελεύθερων πολιτικών. Διαφορετικά, το μέλλον θα είναι δυσόιο με ανατροπή του συνόλου των κοινωνικών κατακτήσεων. Πρέπει και οφείλουμε να δώσουμε αποστομωτική-καταλυτική απάντηση σε όσους εκτίμησαν ότι το εργατικό κίνημα δεν μπορεί να αντιπαλέψει αυτή την επίθεση που δεχόμαστε συνολικά οι εργαζόμενοι στο Δημόσιο και Ιδιωτικό τομέα.**

**Η Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α. σήμερα, εδώ και τώρα, μέσα από τις εργασίες του 48<sup>ου</sup> Τακτικού Συνεδρίου της πρέπει να θέσει τις προϋποθέσεις για την ανατροπή του σκηνικού και να βάλει τους στόχους και τις προτεραιότητες των εργαζομένων στην Τοπική Αυτοδιοίκηση για το επόμενο χρονικό διάστημα που αναλυτικά είναι:**

- **Να συνεχίσουμε και να εντείνουμε τον αγώνα** για την αποκατάσταση, προστασία και διεύρυνση των μισθολογικών, ασφαλιστικών, συνταξιοδοτικών και εργασιακών δικαιωμάτων μας.
- **Η ανατροπή των πολιτικών των μνημονίων και των ακραίων νεοφιλελεύθερων πολιτικών.**
- **Αυστηρή εφαρμογή της Νομοθεσίας για την Υγεία και Ασφάλεια στην Εργασία**, προκειμένου να μπει τέλος στο μακρύ κατάλογο των εργατικών ατυχημάτων. Ουσιαστική αναγνώριση του Εργατικού Ατυχήματος και της Επαγγελματικής Ασθένειας στους Ο.Τ.Α. λόγω των ιδιοτεροτήτων που υπάρχουν.
- **Η υπεράσπιση των κοινωνικών κατακτήσεων**, των Δημοσίων αγαθών και του Κοινωνικού κράτους.
- **Μια Τοπική Αυτοδιοίκηση ισχυρή, με Δημόσιο και Κοινωνικό χαρακτήρα.** Με τον καθορισμό ενός νέου θεσμικού πλαισίου (Κώδικας Αυτοδιοίκησης) που να τον υπερασπίζεται.
- **Η σημαντική αύξηση της οικονομικής ενίσχυσης των Ο.Τ.Α.** για να μπορέσουν να ανταποκριθούν στο δύσκολο ρόλο τους.

- **Απελευθέρωση των προσλήψεων μόνιμου προσωπικού** σε όλες τις υπηρεσίες και Δομές των Ο.Τ.Α.
- **Κατάργηση κάθε μορφής επισφαλούς εργασίας**, για εργαζόμενους με πλήρη μισθολογικά, ασφαλιστικά, συνταξιοδοτικά και εργασιακά δικαιώματα.
- **Μονιμοποίηση των εργαζομένων που απασχολούνται για πολλά χρόνια με επαναλαμβανόμενες συμβάσεις** στην Τοπική Αυτοδιοίκηση και καλύπτουν πάγιες και διαρκείς ανάγκες των Δήμων και των δημοτών τους.
- **Αποτροπή με κάθε τρόπο της προσπάθειας εκχώρησης της Διαχείρισης των Στερεών Αποβλήτων (Σ.Δ.Ι.Τ., Φο.Δ.Σ.Α. ως Α.Ε.)** σε ιδιώτες και επιστροφή της αρμοδιότητας της Ανακύκλωσης στους Ο.Τ.Α. Α΄ Βαθμού.
- **Η αποτροπή με κάθε τρόπο της νέας προσπάθειας κυβέρνησης και αιρετών για εκχώρηση αρμοδιοτήτων και υπηρεσιών των Ο.Τ.Α. μέσω των «Αναπτυξιακών Οργανισμών».**
- **Η συνεχή επιμόρφωση και αναβάθμιση του ανθρώπινου δυναμικού της Τοπικής Αυτοδιοίκησης**, ιδιαίτερα μετά και την σύσταση του «Ινστιτούτου Ερευνών και Μελετών της Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α.» (Ι.Ε.Μ. της Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α.).

*Αγαπητοί συνάδελφοι και προσκεκλημένοι,*

Από το βήμα του 48<sup>ου</sup> Τακτικού Συνεδρίου μας, απευθύνω κάλεσμα ενότητας και αγώνα σε όλους.

Μέσα στους δύσκολους αυτούς καιρούς, η ταξική ενότητα, ο αγώνας και η μαζική συμμετοχή των δυνάμεων της εργασίας είναι μονόδρομος για την καθημερινή μας επιβίωση, για την άμεση ικανοποίηση των δίκαιων αιτημάτων μας.

Την ιστορία δεν μπορούμε και δεν πρέπει να την αγνοήσουμε. Ίσα ίσα, πρέπει να συμβουλευόμαστε τις διδαχές της. Και η ιστορία μας έχει διδάξει πώς μόνο μέσα από πάλη και αγώνες έρχεται η δικαίωση και οι κατακτήσεις.

*Ας γίνει λοιπόν το 48<sup>ο</sup> Τακτικό Συνέδριο της Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α. αφετηρία νέων δυναμικών αγώνων, για να πάρουμε πίσω αυτά που μας ανήκουν. Για την χάραξη μιας νικηφόρας πορείας μακριά από μικροπαραταξιακές αγκυλώσεις και μικροπολιτικά συμφέροντα, που θα δίνει οριστικές λύσεις στα προβλήματα των εργαζομένων της Τοπικής Αυτοδιοίκησης που έχουμε ταχθεί να υπηρετούμε.*

