



ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ  
ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ  
ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Αθήνα, 8 Ιανουαρίου 2025

Αριθμ. Πρωτ.: 05

## ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

**ΝΑ ΑΝΑΚΛΗΘΕΙ ΤΩΡΑ Η ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ Ε.Δ.Σ.Ν.Α. ΓΙΑ ΤΟ ΧΑΡΑΤΣΙ ΣΤΟΥΣ ΔΗΜΟΥΣ**

Με μία απόφαση που έλαβε αιφνιδιαστικά, μέσα στην εορταστική περίοδο των Χριστουγέννων (27 Δεκεμβρίου 2024), ο αρμόδιος φορέας για τη διαχείριση των απορριμμάτων (Ε.Δ.Σ.Ν.Α.), λειτουργώντας ως το μακρύ χέρι της κυβέρνησης και με τις ευλογίες της Περιφέρειας Αττικής, επέβαλε τέλος ταφής απορριμμάτων ύψους ενενήντα εκατομμυρίων (90.000.000) ευρώ, ποσό που θα κληθούν να πληρώσουν οι πολίτες από τους ήδη «φουσκωμένους» λογαριασμούς του ηλεκτρικού ρεύματος.

Η απόφαση αυτή του Ε.Δ.Σ.Ν.Α., που επιβλήθηκε βίαια, χωρίς καμία διαβούλευση και μετά την ψήφιση των δημοτικών προϋπολογισμών, υπονομεύει ξεκάθαρα την οικονομική σταθερότητα των Δήμων και ουσιαστικά οδηγεί σε οικονομικό στραγγαλισμό και σε περαιτέρω απαξίωση τις υποδομές καθαριότητας των Ο.Τ.Α. Α΄ Βαθμού.

**Η κυβέρνηση, αντί να αναλάβει τις ευθύνες της για την κακοδιαχείριση των απορριμμάτων επιλέγει να μετακυλήσει το βάρος στα νοικοκυριά των Δημοτών:**

1. Μέσω αυξημένων Δημοτικών Τελών.
2. Μέσω της υποβάθμισης των υπηρεσιών καθαριότητας και των περιβαλλοντικών υποδομών.

Πολλές φορές στο παρελθόν έχουμε επισημάνει πως το μοντέλο διαχείρισης των απορριμμάτων της Αττικής είναι μια καλοστημένη μηχανή που εξασφαλίζει τα κέρδη των μεγαλοεργολάβων, «υπονομεύει» την αποτελεσματικότητα της ανακύκλωσης και οδηγεί στην καύση ως μόνη λύση, ζημιώνοντας το περιβάλλον και την τσέπη των δημοτών. Είναι τα αποτελέσματα της πλήρους ιδιωτικοποίησης της διαχείρισης των απορριμμάτων και της εφαρμογής ενός αναποτελεσματικού μοντέλου διαχείρισης και ιδιαίτερα κοστοβόρου.

Αυτοί που έλαβαν την απόφαση για τις υπέρογκες τιμωρητικές χρεώσεις είναι υπεύθυνοι για το αδιαμφισβήτητο γεγονός πως μέχρι σήμερα, κατασπαταλήθηκαν πολλά εκατομμύρια ευρώ με αποτέλεσμα:

1. Το 90% των αστικών αποβλήτων της Αττικής να συνεχίζουν να θάβονται στην «χαβούζα της Φυλής».

**2. Η ανακύκλωση να αφορά σήμερα περίπου το 7% των αστικών απορριμμάτων στην Αττική.**

**Ποιος αλήθεια θα απολογηθεί και σε ποιόν για τα πενιχρά, έως εξευτελιστικά αποτελέσματα αυτής της πολιτικής που κατασπαταλά καθημερινά «ιλιγγιώδη» ποσά; Το υγιές μοντέλο διαχείρισης των απορριμμάτων είναι η αποκεντρωμένη διαχείριση, με δημόσιο χαρακτήρα και με έμφαση στην πρόληψη, στην προ διαλογή και στην ανάκτηση υλικών.**

**Μεγάλη ευθύνη σε όλα τα παραπάνω φέρει η Περιφέρεια Αττικής, η οποία λειτουργεί ως το δεκανίκι της κυβερνητικής πολιτικής και διαχρονικά εσκεμμένα, δεν συγκροτεί ένα αξιόπιστο σχέδιο διαχείρισης απορριμμάτων προς όφελος των δημοτών, της Τοπικής Αυτοδιοίκησης Α΄ και Β΄ Βαθμού και του περιβάλλοντος, καθώς λειτουργεί ως υποτελής των μεγάλων επιχειρηματικών και εργολαβικών συμφερόντων.**

**Στο όνομα της δήθεν «πράσινης ανάπτυξης», η Περιφέρεια Αττικής με συνυπευθυνότητα μεγάλης μερίδας Δημάρχων, «καταληστεύουν» τους Δημότες, συντελώντας παράλληλα σε ένα περιβαλλοντικό έγκλημα που προωθεί την καρκινογόνα καύση, διατηρεί το «έκτρωμα της Φυλής» επιβαρύνοντας την υγεία των πολιτών και τις τσέπες τους.**

**Σήμερα όμως τα κροκοδείλια δάκρυα από μεγάλη μερίδα Δημάρχων είναι εξίσου υποκριτικά, καθώς στηρίζουν αυτή την πολιτική λειτουργώντας ως φοροεισπρακτικός μηχανισμός της κυβέρνησης, αδιαφορώντας στην ουσία για το συμφέρον των Δημοτών τους και για τη βιωσιμότητα του περιβάλλοντος.**

**Η Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α. δηλώνει κατηγορηματικά ότι δεν θα συναινέσει σε αυτό το διαρκές και αέναο «περιβαλλοντικό και οικονομικό έγκλημα»!**

**Καλούμε την Περιφέρεια Αττικής και την κυβέρνηση να «ανακαλέσουν» άμεσα την απόφαση του Ε.Δ.Σ.Ν.Α. για τις εισφορές των Δήμων και το τέλος ταφής και να πάρουν ξεκάθαρη πολιτική θέση.**

**Σε κάθε περίπτωση προειδοποιούμε την Εκτελεστική Επιτροπή του Ε.Δ.Σ.Ν.Α. και τον Περιφερειάρχη Αττικής πως τα σχέδια τους για οικονομική αφαίμαξη των Δήμων, που οδηγούν σε νέα χαράτσια στους πολίτες, αλλά και στην διάλυση των υπηρεσιών καθαριότητας, θα μείνουν στα χαρτιά. Και πάλι θα είμαστε στην πρώτη γραμμή του αγώνα για να αποτρέψουμε κάθε τέτοια προσπάθεια.**

**ΑΠΟ ΤΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ ΤΗΣ Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α.**